

Det hela började med ett möte för trädgårdsmän den 23 mars 1919 å Gustafsro i Dragnäsbäcks Mustasaari.

Där beslöts enhälligt att bilda en förening för trädgårdsmän och andra för trädgårdsodling intresserade personer, med ändamål att befrämja denna odlings utveckling i Wasa med omnejd.

Föreningens namn skulle bli: ”Trädgårdsodlingens vänner i Wasa”.

Anteckningslista för medlemskap i föreningen skulle framläggas i K.H. Käcks blomsterhandel.

Den första styrelsen:

Ordförande: Länsträdgårdsmästare Anders Wilhelm Henriksson

Viceordf: Handelsträdgårdsmästare Klas Axel Palmqvist

Sekreterare: Trädgårdsmästare Evert Nyholm

Kassör: Handelsträdgårdsmästare K.H. Käck

Ledamöter: Trädgårdsmästare A.E. Bergstöm

Trädgårdsmästare John.E. Ahlbeck

Skogsinstruktör Anton Ferdinand Wikman

Denna styrelse verkade 1919 – 1922.

Föreningen registrerades 1921.

Styrelsen 1923 – 1924:

Ordförande: Agronom G. Lindström

Viceordf: Länsträdgårdsmästare Anders Wilhelm Henriksson

Sekreterare: Trädgårdsmästare Evert Nyholm

Kassör: Handelsträdgårdsmästare K.H. Käck

Ledamöter: Handelsträdgårdsmästare Anton Ferdinand Wikman

Småbrukarkonsulent Arnold Bäckman

Trädgårdsmästare John E. Ahlbeck

Nedan följer ett citat från Evert Nyholms femårskrönika.

Berättelse över föreningen Trädgårdsodlingens vänner i Wasa femåriga verksamhet.

För fem år tillbaka den 23 febr. 1919 sammankommo några trädgårdsmän för att dryfta frågan om möjligheterna att få till stånd en organisation som effektivt kunde arbeta för trädgårdsodlingens utveckling i Wasa och omnejd. Resultatet av detta möte blev också att man beslöt starta en förening som skulle taga denna uppgift omhand. Man enades samtidigt om, att verksamheten genast från första början skulle ställas på en bred bas, så att inte allenast fackmän, utan även andra för trädgårdsodling intresserade personer skulle äga tillträde till densamma. En tremannakommitté bestående av trädgårdsmästarna A.W. Henriksson, K.H. Käck och E. Nyholm tillsattes för att, med beaktande av de synpunkter som framkommit vid mötet, utarbeta förslag till stadgar, och härmed var det första steget taget till bildandet av denna förening.

En månad senare, den 23 mars, sammanträdde de för saken intresserade trädgårdsmännen igen. Förslaget till stadgar granskades och godkändes och därefter stiftades föreningen som i dopet fick namnet: **Trädgårdsodlingens vänner i Wasa** – och arbetet började genast på allvar.

Redan samma år på hösten ordnades den första trädgårdsutställningen. Man kan förstå att detta ingalunda var någon lätt uppgift för en så pass ung förening som till på köpet stod med tom kassalåda. Det blev därför ett ganska så knepigt göra för utställningskommittén att få allt arrangerat till det bästa, så att inte föreningen genast i början skulle råka på skam. Och framför allt att få inkomster och utgifter att gå ihop. Men tack vare den stora förståelse och tillmötesgående som kom föreningen till del av hrr stadsfullmäktige, de enskilda utställarna och från den stora allmänheten, så blev utställningen alltigenom lyckad, och gick t.om. i ekonomiskt avseende, icke allenast igenom, utan lämnade t.om. några hundra mark i överskott.

Föreningens andra utställning den 2 sept. 1921 blev också föremål för ett livligt intresse från många håll och gick även den i alla avseenden över förväntan bra igenom. Utställarnas antal voro vid denna utställning något mindre än vid den föregående, men så voro de utställda varorna i stället av mycket bättre kvalitet.

Även nu hade föreningen som sagt, nöjet att vinna förståelse för den goda saken, och som ett bevis därpå kan nämnas, att en del industriella företag och affärsfirmor skänkte utställningen understöd i form av föremål och mindre penningssummor, vilket i sin tur gjorde att föreningen nu kunde utdela icke allenast 7 st hederspris, utan även 25 st penningpris varierande mellan 100 och 20 mk.

Den tredje utställningen som var planerad att hållas senaste höst, 1923, måste tyvärr på grund av det dåliga skörderesultatet i fjol uppskjutas. Bland fackmännen hade man nog kunnat uppbringa utställningsvaror, men värre var det ställt med amatördlarna ute i bygderna. Där blev skörden i genomsnitt ganska underhållig och mindre lämplig för en utställning.

Bland viktigare diskussionsfrågor som under åren blivit behandlade vid mötena må nämnas: "Frågan om koloniträdgårdar för Wasa", "Möjligheter för fruktodling i Österbotten", "Den svenska trädgårdsundervisningen i landet", "De nu rådande förhållandena inom fröhandeln", "Finlands deltagande i den femte nordiska trädgårdsutställningen i Göteborg", samt "Ämbetsverkskommitténs förslag om indragning av inspektörstjänsten för trädgårdsodlingen i lantbruksstyrelsen", vilken sistnämnda dock som brådskande måste behandlas av styrelsen ensam.

Av mera bemärkta föredrag kan antecknas: "En blick i trädgårdskonstens historia", om "Koloniträdgårdar" som hölls för allmänheten i museisalen, vidare om "Blomsterlök", "Krukväxtodling i hemmen" och "Odling av matlök".

Föreningen har även varit representerad vid de större trädgårdssällskapens allmänna trädgårdsmannasammankomster och jubileumstillställningar. Till besök av lantbruksutställningen i Tammerfors utgavs flere resebidrag á 100 mk. För deltagandet med utställningsvaror vid trädgårdsutställningen i Åbo 1921, utgavs smärre bidrag åt de tre deltagarna från Wasa. Dessa hemförde också tvenne I:sta och ett II:dra pris.

Föreningens medlemsantal utgöres nu av 11 ständiga och 28 årsledamöter eller tillsammans 39 st.

Under detta år har en medlem, Järnvägstjänsteman J. Heikel avgått med döden, vilket här med saknad antecknas.

Bestyrelsen har under det senaste verksamhetsåret bestått av: G. Lindström ordförande, Trädgårdsm. A.W. Henriksson viceordförande, E. Nyholm sekreterare, K.H. Käck kassör, samt ledamöterna A.F. Wikman, A. Bäckman och John Ahlbeck. Revisorer har varit hrr H. Reval och J. Lindqvist med A.E. Bergström och J. Heikel som suppleanter.

Såsom av ovanstående framgår kan föreningens verksamhet under de gånga fem åren i genomsnitt betecknas som ganska gott. Visserligen är det mycket som kunde vara bättre och möten har ej heller alltid hållits på de tider som från början blivit bestämda. Men i dessa jäktade dagar som vi nu leva i och där det gäller för varje rättänkande medborgare, att, efter bästa förmåga, hjälpa till att få allt på rätt igen, har föreningsmedlemmarnas intressen varit

delade på så många håll och deras arbetsförmåga tagits i anspråk även på andra områden som måhända varit minst lika viktiga som vår förenings. Detta förklarar varför styrelsen mången gång varit tvungen att helt och hållet inhibera ett påtänkt möte då detta i varje fall skulle ha blivit alldeles för fåtaligt besökt till att kunna utföras. Men nu då normala tider så småningom börjar inträda på nytt och allt kommer i sina rätta gängor igen, måste vi hoppas att även Trädgårdsodlingens vänners möten skola bli regelbundna och att föreningen skall få tillfälle att mera systematiskt, än som varit fallet under de två senaste åren, kunna arbeta på förverkligandet av de stora syftemål som för fem år tillbaka blev uppställt på dess program.

Wasa den 17 februari 1924
Evert Nyholm, sekreterare

Styrelsen 1925 – 1929

Ordförande: Agronom G. Lindström
Viceordf: Stadsträdgårdsmästare Hemming Reval
Sekreterare: Trädgårdsmästare Evert Nyholm
Kassör: Handelsträdgårdsmästare K.H. Käck
Ledamöter: Handelsträdgårdsmästare Anton Ferdinand Wikman
Småbrukarkonsulent Arnold Bäckman
Trädgårdsmästare John E. Ahlbeck

Några utdrag ur årsberättelsen för verksamhetsåret 1929.

”Angående det gånga året måste till först antecknas de svåra förluster föreningen blivit hemsökt av, då icke mindre än tre medlemmar avgått med döden.

Den 12 maj avled föreningens avhållne ordförande agronomen Georg Lindström, och med honom miste Trädgårdsodlingens vänner en av sina mest aktiva medlemmar. Agronom Lindström var en av föreningens stiftare och skötte med outtröttlig energi och punktlighet ordförandeposten sedan år 1921. Hans vänsälla och rättframma väsen skaffade honom idel vänner inom föreningen, och hans minne kommer säkert aldrig att utplånas ur föreningens medlemskrets.”

”Den 7 juni åter avled trädgårdsmästaren Carl Henrik Käck i en ålder av 81 år. Ehuru medlem sedan 1919 har han dock icke gjort sig så mycket bemärkt som aktiv deltagare i föreningsarbetet, emedan en ihållande reumatism, i synnerhet under de senaste åren tvang trädgårdsmannen att hålla sig mera i stillhet, men han följde dock, med stort intresse föreningens arbete och var lika glad som alla andra då en framgång kunde annoteras.”

”Och slutligen den 28 oktober miste föreningen en medlem i direktör Karl Lövmans och med honom gick en både för jordbruk och trädgårdsskötsel varmt intresserad person bort.”

”Angående verksamheten företogs en sedvanlig sommarexcursion den 1 september, varvid 4 olika lägenheter besöktes. Samlingen skedde kl. 12.00 i Stadsträdgården där herr Reval förevisade de nu i det närmaste fullbordade anläggningarna, vilka i sitt välordnade och propra skick gjorde ett mycket gott intryck på deltagarna. Även några för Wasa-trakten icke alldeles vanliga, såväl fler- som ettåriga blomsterväxter, väckte berättigad uppmärksamhet.

Efter det att herrskapet Reval, med känd gästvänlighet trakterat besökarna med kaffe och musik, klevo de till ett 30-tal uppgående excurrenterna, upp i bilar som av medlemmar välvilligt ställts till föreningens disposition, och så började dagens rundresa, med Wikmans Handelsträdgård i Smedsby som första mål.

Här gjordes först en titt i det nybyggda växthuset där tomater i synnerligen kraftig växt stodo dignande under hundra tals kilo mogna och nästan mogna frukter. Herr Wikman demonstrerade en ny sort, ”Filbasket”, som verkligen syntes vara mycket bra

Därefter företogs en vandring genom de vidsträckta köksväxtfälten, där den ena sorten tävlade i frodighet med den andra, och man fäste sig i synnerhet vid kålen, för att inte säga blomkålen, bland vilka man påträffade formliga jättehuvuden som voro snövita och utan någon som helst spricka eller annan felaktighet.

Efter det att förfriskningar intagits hos herrskapet Wikmans fortsattes färden närmast till Dragnäsbäck, med en avstickare till Wasa Frihem, där numera avlidne Direktör Lövman förevisade bl.a fina fält med kålrot och foderkål. Här torde en extra anteckning vara på sin plats, nämligen att fröet till de vackra kålrötterna var odlat av konsulent A. Bäckman.

Hos A/B Palmqvist gjordes ett helt kort besök, där de olika växthuskulturerna befunno sig i gott skick, till heders för kultivatören herr A.E. Bergström.

Därefter fortsatte färden till excursionens slutmål, Käcks handelsträdgård vid Gustafsro. Här gjordes ett längre uppehåll varvid de vackra Dahlia-sortimenten och Chrysantemerna på friland granskades och beundrades. Därefter gjordes ett besök i växthuset, där ett nytt, vackert och ändamålsenligt tillkommit sedan föreningens föregående besök på Gustafsro. Bland kulturerna här intogo för tillfället Cyklamen säker platsen som nr 1, men även de andra krukväxterna t.ex. Chrysantemerna, som blivit inflyttade och stodo i full blom, talade för sig själva. Sist inbjöds excurrenterna i herrskapet Käcks nybyggda villa och blev bespista både med mat och dryck. Efter ett längre uppehåll i det trevna hemmet, skildes färdtagarna åt på kvällen, mycket nöjda med sin dag.”

”Slutligen bör meddelas att styrelsen inkallat Fru Aili Lindström till ständig medlem i föreningen. Detta som en ringa erkänsla för det myckna arbete hon utfört, bl.a vid utställningarn, samt som ett enkelt minne från de åren då hennes avlidne man, Agronomen Georg Lindström så framgångsrikt skötte ordförandeposten.”

Styrelsen 1930 – 1931

Ordförande: Stadsträdgårdsmästare Hemming Reval
Viceordf: Småbrukarkonsulent Arnold Bäckman
Sekreterare: Trädgårdsmästare Evert Nyholm
Kassör: Handelsträdgårdsmästare K.H. Käck
Ledamöter: Handelsträdgårdsmästare Anton Ferdinand Wikman
Trädgårdsmästare John E. Ahlbeck
Birger Sjöholm

Ett utdrag ur verksamhetsberättelsen för år 1932

”Den 14 augusti företogs den andra utfärden. Denna gång till Kristinestad och Björneborg. Avfärden skedde lördag kväll från Wasa, också nu i det härligaste sommarväder, vilket gjorde att resestämningen genast från början blev den bästa. Färden till Kristinestad blev både lärorik och angenäm. Vi for genom Sydösterbottens så mycket omtalade bördiga och välodlade bygder s.s. ”kornboden” Övermark, vid vilka odlingarna i synnerhet uti kyrkobyn sågs ut att vara förstklassiga. Närpes ger ej heller efter med Pjelas i spetsen, där förresten socknens mest framstående jordbrukare lär var bosatta.

Ett kort uppehåll gjordes vid Närpes folkhögskola, som dock den tiden på året står tom, medan trädgården istället är full med välskötta köksväxter, bärbuskar och blommor. Sorgligt nog måste uppehållen vid en sådan här färd begränsas till det minsta möjliga, då tiden är så knapp. Likaså gör det sig svårt att vid själva åkturen, låt vara att bussen går med endast 25 – 30 km i timmen, följa med allt man ser så noggrant som det vore värt. Men vi voro i det här fallet lyckligt lottade, att vi i sällskapet hade ett par gubbar, Bäckman och Wikman, som noga kände till hela bygden och ingalunda sparade på att ge de upplysningar som önskades. Sent på kvällen anlände vi till Kristinestad, och då skymningen redan börjat falla, fanns ej annat råd än att hiva i sig en kopp té eller ett glas vichyvatten och sedan krypa till kojs

eftersom färdledaren upplyste oss om att vilan ej skulle bli lång. Staden skulle beses på söndagsmorgonen och färden fortsätta söderut tidigt på förmiddagen. Mycket riktigt, kl 6 på morgonen purrade Anton Ferdinand hela sällskapet, och en promenad runt staden företogs i den tidiga morgonstunden, varefter alla samlades på bron i uppställning framför sällskapets fotograf, herr Bäckman, som pliktskyldigast tog en plåt hela samlingen med buss och allt. Därefter fortsatte färden längre söderut, innan de goda Kristinestadsborna ännu hunnit gnida sömnen ur ögonen.

Första uppehållet blev resans huvudmål, Norrmarks gods, där i första hand de vidlyftiga trädgårdsanläggningarna skulle beses. Vi rullade alltså fram till Havulinna, palatset som byggts av framlidne Bergsrådet Valter Ahlström och som låg där stolt och imponerande på en hög tallbacke, inbäddad i vacker grönska och blomsterprakt. Trädgårdsanläggningarna som äro utförda i terrassform enligt ritningar av Trädgårdsarkitekt Paul Olsson äro utomordentligt vällyckade. Redan de storartade stenarbetena och den av tegel byggda pergolan göra ett mäktigt intryck på en, då man börjar kliva upp för de breda stentrapporna till de olika avsatserna och här uppe mötes man av blommor i rikliga mängder. Frånsett rosorna, är det mest fleråriga växter som här äro utplanterade, och man träffar på så pass gamla bekanta som Rudbeckia laciniata och Aconitum i rikliga mängder ända upp till huvudtrappan. Väggarna på själva byggnaden är beklädda med Vildvin och Caprifolium. Kring springbrunnarna och spegeldammen växa Hemerocallis och vita rosor, och i dammen står ett stim guldfiskar njutande av tillvaron och det vackra solskenet. En liten paviljong omramad med alm är förtjusande, och de vackra ädeltallarna och granarna som blivit utplanterade här och där i backslutningarna göra sitt till att förhöja det goda helhetsintrycket.

Efter besöket på Havulinna ställdes marschen till de andra anläggningarna som Norrmark har att bjuda på, bl.a kring administrationsbyggnaderna och även här rådde samma ordning, som står över allt beröm och säkert lämnade ett varaktigt minne hos de besökande.

Från Norrmark gick färden direkt till Björneborg och här blev det fotvandring igen, vilken förresten ibland var ganska otrevlig, då en stor del av gatorna och trottoarerna bestå av vanlig fältsten. Men vad hjälpte det, här måste ses så mycket som möjligt av staden på den korta tid som ännu återstod av hemfärden. Alltså besök gjordes främst i stadens parker, varav Rådhusplatsen säkert intar första platsen. En liten roddtur på Kumo älv med besök på Skrivarholmens Folkpark, var en behaglig omväxling mot den heta landsvägen, synnerligast för dem som här passade på att taga sig ett uppfriskande kallbad i simhuset. Sist samlades hela sällskapet på Björneborgs matsalar, där en bastant middag intogs, varefter hemfärden började direkt till Wasa med ett kort uppehåll för kaffedrickning i Kristinestad.”

Styrelsen 1932 – 1946

Ordförande: Handelsträdgårdsmästare A.F. Wikman
Viceordf: Småbrukarkonsulent Arnold Bäckman
Sekreterare: Trädgårdsmästare Evert Nyholm
Kassör: Handelsträdgårdsmästare K.H. Käck
Ledamöter: Holger Reval
John E. Ahlbeck
Åke Käck

1939 - 1940 ingen verksamhet

1941 - 1944 endast årsmöten och de nödvändigaste funktionerna

1945 - 1946 började arbetet igen

Utdrag ur verksamhetsberättelsen under år 1945.

”K.H. Käck och F.R. Lindroos representerade föreningen vid Svenska trädgårdsmannadagarna i Åbo den 30 juni – 2 juli. Ett av de viktigaste beslut som fattades var bildandet av Svenska Trädgårdssällskapet i Finland förbund.

I första dagens program talade Olavi Collan om Trädgårdsodlingens framtid i vårt land. Han framhöll inledningsvis huru trädgårdsodlingen blivit en betydande ekonomisk faktor i landets näringsliv, och såväl en ekonomisk som social faktor för såväl landsbygdens som städernas befolkning. Han beklagade att man tyvärr icke ännu vaknat till full insikt om trädgårdsodlingens stora betydelse i nationalekonomiskt avseende, bl.a. har mycket liten uppmärksamhet fästs från statsmaktens sida för befrämjandet av handelsträdgårdsodlingen, medan däremot hemträdgårdsodlingen befrämjats på många olika sätt. Som ett exempel nämde talaren om huru vår ekonomiska trädgårdsodling alltid fått arbeta sig fram på eget bevåg, med inget eller mycket svagt tullskydd, utan att ens tala om långfristiga lågprocentiga lån eller annat understöd, som alla andra jordbruksgrenar genom årtionden haft fördelen att i många former få åtnjuta.

Talaren påpekade också huru den nuvarande jorddelningspolitiken kommer att sluta med att vi får bortåt en kvarts miljon nya småbrukarlägenheter med så små odlingsarealer stt de komma att ha det mycket svårt att reda sig pekuniert med vanligt jordbruk. De blir tvugna att söka sig biinkomster och flertalet kommer otvivelaktigt att ta sin tillflykt till trädgårdsodlingen. Och vi veta fortsättningen av gammalt. Det kommer att bli överproduktion på i första hand köksväxter med åtföljande villervalla i handeln, sedan dumpning till underpris o.s.v. Talaren ansåg dock att den egentliga handelsträdgårdsmästaren ännu lyckligtvis var så spänstig och omtänksam att han lämnade fältet fritt och omkastar sina odlingar efter omständigheternas krav, och söker sig till mera fordrande specialkulturer och framför allt till odling under glas. Men även här finns svårigheter att övervinna bl.a. vad gurk och tomatodlingarna beträffar, ty med den utveckling som flygtrafiken fått under de senaste åren och med den enastående bärkraft planen fått, ligger det nära till hands att de kunna släpa hit tiotals ton tomater och gurkor just när den inhemska skörden begynner. Den enda räddningen härvidlag är ett tillräckligt högt tullskydd, ty man kan väl inte anta att vårt utarmade land har råd att importera dylika produkter då vår egen produktion fullt kan tillfredsställa landets behov.

Föreningen har också gjort en excursion till Fiskartorps anläggningar på Hamnskär i Sundom. Lägenhetens odlingsplan är uppgjord av statspomolog Olavi Collan, och meningen är att då hela planen är fullbordad skall det växa femhundra äppelträd och femtusen bärbuskar på det 2 ha stora området. Ett speciellt intresse väckte det nya täckdikningssystemet, som inte allenast leder ut vattnet utan samtidigt är konstruerat så att sjövattnet kan upptagas för bevattningsbehov.

Styrelsen 1947-1948:

Ordförande: Handelsträdgårdsmästare Frans Ragnar Lindroos

Viceordf: Handelsträdgårdsmästare Åke Käck

Sekreterare: Trädgårdsmästare Evert Nyholm

Kassör: Handelsträdgårdsmästare K.H. Käck

Ledamöter: Torsten Häggblom

John E. Ahlbeck

Arvid Gilberg

Detta år valdes också en kvinna, fru Saga Wiik, in som suppleant.

Utdrag ur verksamhetsberättelsen för år 1948:

”Ett sorgedbudskap fick föreningen den 31 maj då föreningens sekreterare Evert Nyholm avlidit, och med honom miste Trädgårdsodlingens vänner en av sina mest aktiva medlemmar.

Evert Nyholm var en av föreningens stiftare och skötte med outtröttlig energi och punktlighet sekreterarposten intill sin död.”

Styrelsen 1949-1950:

Ordförande: Handelsträdgårdsmästare Frans Ragnar Lindroos
Viceordf: Handelsträdgårdsmästare Åke Käck
Sekreterare: Trädgårdsmästare Olof Nyholm
Kassör: Handelsträdgårdsmästare K.H. Käck
Ledamöter: Torsten Häggblom
John E. Ahlbeck
Arvid Gilberg

Den 20 mars 1949 kom sorgebudskapet om att föreningens hedersordförande A.F. Wikman avlidit. Han hade blivit utnämnd till hedersordförande i samband med sin 75-års dag i januari samma år. Wikman var en av föreningens stiftare och innehade ordförandeposten från år 1932-1946.

”Årets höjdpunkt var nog föreningens sommarutfärd som företogs den 16 september 1949, denna gång till Helsingfors, där huvuduppgiften var att besöka den Nordiska Trädgårdsutställningen. Färden företogs med sovrvagn, vilken fick stå kvar på stationen i Helsingfors under alla de dagar vi uppehöll sig i huvudstaden, och därmed löstes vår logi på ett utmärkt sätt.

Denna trädgårdsutställning var den största i sitt slag och aldrig tidigare har det varit någon Nordisk utställning i vårt land, fastän detta var sjunde gången den ordnades. Denna utställning gjorde ett storartat och imponerande intryck på besökarna.

Det första som mötte vår blick när vi kom in, var högresta tallar och guldskimrande björkar som förvandlade mässhallen med sina strålände alster till ett paradiset. I mitten sågs de finländska blomsterodlarnas alster som rosor, nejlikor, dahlior, cyklamen m.m. Här fanns också en kollektion av de numera så moderna grönväxterna, både hängande och klättrande. Varje land hade sedan sin egen avdelning, den ena mera imponerande än den andra.

Mässfältet utanför var förvandlat till en stor trädgård med massor av intressanta detaljer såsom plantskolealster, små dammar, skulpturer, trappor och gångar av stenplattor.

Att utställningen gjorde ett outplånligt intryck, var vi alla eniga om när vi skiljdes åt efter hemresan på tisdag morgon.

Föreningens 30-års jubileum firades i samband med julfesten den 10 december 1949 på hotell Ernst, där medlemmarna stod för många trevliga programinslag.

Styrelsen 1951-1955:

Ordförande: Handelsträdgårdsmästare Frans Ragnar Lindroos
Viceordf: Stadsträdgårdsmästare Arvid Gillberg
Sekreterare: Trädgårdsmästare Olof Nyholm
Kassör: Handelsträdgårdsmästare Åke Käck
Ledamöter: K.H. Keck
John E. Ahlbeck
Saga Wiik

Agronom Berger berättade på årsmötet den 27 mars 1951 om att en Mustfabrik skulle bildas i Kvevlax, där till en början morötter, jordgubbar, tomater och andra trädgårdsprodukter skulle pressas till must. Ett andelslag skulle bildas, där intresserade medlemmar kunde köpa sig en andel för 2000 mk.

Den viktigaste händelsen för verksamhetsåret var nog anordnandet av trädgårdsutställningen i Vasa den 21-23 september, som öppnades i stadshusets festsal och presenterades i färdigt skick redan på förmiddagen då den högtidliga öppningen stod för dörren. Utställningen öppnades för allmänheten 14-tiden. Stadsträdgårdsmästare A. Gillberg påminde i sitt hälsningstal att det är 25 år sedan en liknande utställning ordnats i Vasa.

Landshövding K.G.R. Ahlbäck uttalde i sitt öppningstal förhoppningar om att utställningen skulle ge den stora allmänheten nya impulser vid skötseln av sina egna små täppor och samtidigt öka insikten om vikten av användningen av grönsaker och frukter till alldaglig föda.

Festsalens mitt var förvandlad till en blomstergård med stenkantade dammar och skifferbelagda gångar. I denna avdelning hade olika trädgårdar placerat sina alster som i huvudsak bestod av olika blommande och gröna växter, samt en del snittblommor.

Bland frukterna väckte John Ahlbäck's Canadencia vindruvor uppdragna på kalljord, stor uppmärksamhet. Äppelsorterna av de mest olika slag som Melba, Rupert, Bergius Transparente Blanche m.fl. kom från bl.a O. Syring, Anita Eriksson och Fiskartorp. På utställningen fanns också tomater, kål, gurkor, olika köksväxter, konserver och olika potatissorter.

Montins och Gros bokhandlar hade en disk med trädgårdslitteratur, och tekniska hjälpmedel för trädgårdodlarna förevisades av olika affärer.

Kort kan sammanfattas att Trädgårdsodlingens vänner nog uppnådde målet för sina önskningar, nämligen att visa för allmänheten de bästa och förnämsta av sina alster.

År 1953 hade föreningens medlemmar stora bekymmer med sorkarnas och harnas stora skadegörelse.

Den 16 oktober 1954 hade trädgårdsodlingens vänner ordnat en fruktutställning i Strandpaviljongen. Ett 30-tal utställare hade inalles 46 olika äppelsorter utställda, och sortimentet var av jämn och god kvalitet. Det konstaterades att endel utställare uppgivit orätta namn på sina äppelsorter, vilket berodde på att de köpt sina stammar i god tro av en kringresande försäljare, och blivit lurade. Nu fick de begreppen tillrättalagda av den pomologiska sakkunskapen, och just häri har utställningen haft stor betydelse för odlarna.

Styrelsen 1956-1959:

Ordförande: Stadsträdgårdsmästare Arvid Gillberg
Viceordf: Handelsträdgårdsmästare Frans Ragnar Lindroos
Sekreterare: Trädgårdsmästare Olof Nyholm
Kassör: Handelsträdgårdsmästare Åke Käck
Ledamöter: K.H. Keck
John E. Ahlbeck
Saga Wiik

Styrelsen 1960:

Ordförande: Trädgårdsmästare Birger Ahlroos
Viceordf: Handelsträdgårdsmästare Frans Ragnar Lindroos
Sekreterare: Trädgårdsmästare Olof Nyholm
Kassör: Handelsträdgårdsmästare Åke Käck
Ledamöter: Arvid Gilberg
John E. Ahlbeck
Saga Wiik

Styrelsen 1961:

Ordförande: Trädgårdsmästare Birger Ahlroos
Viceordf: Handelsträdgårdsmästare Frans Ragnar Lindroos
Sekreterare: Hortonom Seppo Ortela
Kassör: Handelsträdgårdsmästare Åke Käck
Ledamöter: Bernhard Hellman
Arvid Gillberg
Saga Wiik

Styrelsen 1962-1963:

Ordförande: Trädgårdsmästare Torsten Wikholm
Viceordf: Handelsträdgårdsmästare Frans Ragnar Lindroos
Sekreterare: Hortonom Seppo Ortela
Kassör: Handelsträdgårdsmästare Åke Käck
Ledamöter: Bernhard Hellman
Arvid Gillberg
Saga Wiik

Den 21-23 september 1962 ordnade Trädgårdsodlingens vänner utställningen Vasa Blommar-Vaasa Kukki vid Sandviksvillan i Vasa. Den 21.9 kl.13.00 anlände pressen och Rundradion till utställningen, varvid trädgårdsmästarna Torsten Wikholm och Birger Ahlroos intervjuvades. Kl. 14.00 började öppningstillställningen för de inbjudna och utställarna genom hälsningstal av stadsträdgårdsmästare Arvid Gillberg.

Kl. 15.00 öppnades sedan utställningen för allmänheten.

På kvällen firades festsupé vid Ernst kabinett. På lördag morgon anlände utställningens beskyddare, minister W. Korsbäck med fru och dotter till Vasa.

På utställningen kunde ses många vackra snittblommor, kruk- och grönväxter, binderiarbeten, grönsaker, samt trädgårdsmaskiner och -redskap, plantskolealster och trädgårdsplaneringar. Utställningen hade representanter från Närpes i söder till Gamlakarleby i norr, och avslutades kl.20.00 på söndagen. Besökarna var ca 2200 till antalet.

År 1963 ordnade föreningen i samarbete med Vasa Sparbank 3 olika trädgårdskvällar. Dessa besöktes av 10 pers. i Gamla-Vasa filial, 25 pers. I Roparnäs-filial, respektive 50 personer i Sandviksområdet. Reklam för dessa kvällar gjordes av Vasa Sparbank genom annonsering i lokal tidningar, och ifrågavarande filialer.

Styrelsen 1964:

Ordförande: Trädgårdsmästare Torsten Wikholm
Viceordf: Stadsträdgårdsmästare Arvid Gillberg
Sekreterare: Hortonom Seppo Ortela
Kassör: Handelsträdgårdsmästare Åke Käck
Ledamöter: Hans Eriksson
Bernhard Hellman
Saga Wiik

Styrelsen 1965:

Ordförande: Trädgårdsmästare Hans Eriksson
Viceordf: Trädgårdsmästare Torsten Wikholm
Sekreterare: Hortonom Seppo Ortela
Kassör: Handelsträdgårdsmästare Åke Käck

Ledamöter: Arvid Gillberg
Bernhard Hellman
Saga Wiik

År 1965 ordnades en trevlig båtfärd till Mickelsörarna som varade lördag-söndag. Vädret var utmärkt, sjön var spegellugn, luften varm och solen het givande sitt allt. Alla njöt, för hela sommaren 1965 ingick ju nästan endast i dessa dagar.

Föreningen hade också besök av Härnösands Trädgårdsförening som bl.a fick åka med till Laihela för att beskåda K. Rapias Handelsträdgård, där det odlades i torv enligt, professor Viljo Puustjärvis metod.

Styrelsen 1966:

Ordförande: Fru Saga Wiik
Viceordf: Trädgårdsmästare Torsten Wikholm
Sekreterare: Hortonom Seppo Ortela
Kassör: Handelsträdgårdsmästare Åke Käck
Ledamöter: Arvid Gillberg
Bernhard Hellman
Hans Eriksson

Detta år hade föreningen två jubilarer, Arvid Gillberg fyllde 50 år i mars, och föreningens hedersmedlem, tidigare mångårig ordförande Ragnar Lindroos fyllde 70 år i december.

Nu hade också giftet gjort sitt intåg inom trädgårdsodlingen. Ett föredragstillfälle hölls med Gösta Lindqvist som föredragshållare, och han berättade om olika ogräsgifter som experimenterats med i Sverige. Vissa av dessa gifter fanns ännu inte till salu, men skulle nog bli det inom en snar framtid.

En blomsterlöksförsäljning, med filmförevisning och frågestund för olika problem inom trädgårdsodling, ordnades också.

Styrelsen 1967:

Ordförande: Fru Saga Wiik
Viceordf: Trädgårdsmästare Torsten Wikholm
Sekreterare: Hortonom Seppo Ortela
Kassör: Arvid Gillberg
Ledamöter: Greta Roth
Herbert Hjort
Hans Eriksson

Styrelsen 1968:

Ordförande: Fru Saga Wiik
Viceordf: Trädgårdsmästare Torsten Wikholm
Sekreterare: Hortonom Seppo Ortela
Kassör: Arvid Gillberg
Ledamöter: Uno Rennar
Herbert Hjort
Hans Eriksson

En försäljning av Gröna växter ordnades i Arbetets Vänners lokal i Vasa. Föreningens hedersmedlem, och en av grundarna, John Ahlbeck avled.

Styrelsen 1969:

Ordförande: Fru Saga Wiik
Viceordf: Trädgårdsmästare Torsten Wikholm
Sekreterare: Hortonom Seppo Ortela
Kassör: Arvid Gillberg
Ledamöter: Märtha Öhling
Herbert Hjort
Hans Eriksson

Föreningens ordförande, Saga Wiik fyllde 60 år.

Lördagen den 13.9.1969 firade föreningen sin 50-års jubiléum. Styrelsen och några av de anhöriga lade ner kransar på forna medlemmars gravar.

Kvällsfesten hölls på Restaurang Ernst som var smyckad med vackra blomsterdekorationer. Både Vasabladet och Vaasa-lehti var rpresenterade och gjorde intervjuer med styrelsemedlemmar och tog fotografier. Föreningens historik, som utarbetats av föreningsmedlemmen Gösta Hellman, upplästes av Arvid Gillberg. Historiken gjorde en klar och levande bild av föreningens verksamhet under de gånga 50 åren. Därefter talade förbundets ordförande Victor Procopé.

Till sitt 50-års jubiléum hade föreningen låtit göra en bordsvimpel med marmorfot.

Konstnären Tauno Manninen stod för den konstnärliga utformningen: det lyckade motivet var Finlands nationalblomma, Liljekonvaljen. 10 st exemplar av dessa beställdes den 4.8.1969 hos Tailopaino i Tammerfors. Följande personer fick mottaga en vimpel vid föreningens 50-års fest : Åke Käck, som samtidigt utnämndes till hedersmedlem, F.Ragnar Lindroos och Saga Wiik. Förbundets vimpel emottogs av Victor Procopé.

Styrelsen 1970:

Ordförande: Fru Saga Wiik
Viceordf: Trädgårdsmästare Torsten Wikholm
Sekreterare: Hortonom Seppo Ortela
Kassör: Arvid Gillberg
Ledamöter: Kristina Haakana
Herbert Hjort
Hans Eriksson

Detta år ordnades ingen grönväxtförsäljning som blivit brukligt sedan 1968, på grund av att ingen passlig lokal kunde hyras.

Styrelsen 1971:

Ordförande: Fru Saga Wiik
Viceordf: Trädgårdsmästare Torsten Wikholm
Sekreterare: Hans Finne
Kassör: Holger Lassfolk
Ledamöter: Märtha Öhling
Hjördis Lund
Hans Eriksson

Den 6 augusti företogs en resa till Härnösand och Sollefteå, via Sundsvall. Besök gjordes i olika trädgårdar och vid Nordiska Trädgårdsskolan. Föreningens bordsvimpel överlämnades till Härnösands trädgårdsförening och till Nordiska Trädgårdsskolan.

(Referat om resan i Vasabladet)

Styrelsen 1972:

Ordförande: Fru Saga Wiik
Viceordf: Trädgårdsmästare Torsten Wikholm
Sekreterare: Hans Finne
Kassör: Holger Lassfolk
Ledamöter: Märtha Öhling
Hjördis Lund
Stig Ström

I april 1972 ordnade föreningen ett föredragstillfälle med apotekare Bertel Pomoell från Jakobstad. Pomoell föreläste om biologisk odling samt spårelementets betydelse vid cancer och kärlsjukdomar.

Härnösands Trädgårdsförening var också på besök hos oss för en kväll.

Styrelsen 1973:

Ordförande: Fru Saga Wiik
Viceordf: Trädgårdsmästare Torsten Wikholm
Sekreterare: Hans Finne
Kassör: Holger Lassfolk
Ledamöter: Kaj-Gustav Bäcklund
Hjördis Lund
Stig Ström

Den 25 november gjordes en söndagsutfärd till Sydösterbottens trädgårdsodlare. Meningen var att få se växthus fyllda med Julstjärnor förrän de levereras till köparna, och innan dagen var slut hade resenärerna fått se hundratusentals Julstjärnor i de välskötta växthusen.

Styrelsen 1974- 1976:

Ordförande: Trädgårdsmästare Holger Lassfolk
Viceordf: Trädgårdsmästare Torsten Wikholm
Sekreterare: Kaj-Gustav Bäcklund
Kassör: Hans Finne
Ledamöter: Saga Wiik
Hjördis Lund
Stig Ström

En blomsterbasar med namnet ”Blommor för hemmets trivsel”,ordnades 1974 i Arbetets Vänners lokal. På basaren fanns förutom växter bl.a redskap, gödsel och binderimaterial. Olika blomsterhandlare hade också ställt ut sina binderier att beskådas av allmänheten. En hemträdgårdsafton ordnades på Ostrobotnia Australis i april 1976 där det berättades om hemträdgårdens vårarbeten och om perenna växter. Vid samma tillfälle delades också ut förtjänsttecken på grund av förbundets 30-års jubiléum till följande av våra medlemmar: Arvid Gillberg, Saga Wiik och Åke Käck.

Styrelsen 1977:

Ordförande: Trädgårdsmästare Holger Lassfolk
Viceordf: Trädgårdsmästare Torsten Wikholm
Sekreterare: Hjördis Lund

Kassör: Hans Finne
Ledamöter: Saga Wiik
S. Gästgivars
Stig Ström

Styrelsen 1978:

Ordförande: Trädgårdsmästare Holger Lassfolk
Viceordf: Trädgårdsmästare Torsten Wikholm
Sekreterare: Hjördis Lund
Kassör: Hans Finne
Ledamöter: Saga Wiik
Elsie Asplund
Stig Ström

Styrelsen 1979-1980:

Ordförande: Trädgårdsmästare Holger Lassfolk
Viceordf: Trädgårdsmästare Torsten Wikholm
Sekreterare: Börje Fri
Kassör: Hans Finne
Ledamöter: Saga Wiik
Elsie Asplund
Stig Ström

Den 7 april 1979 firades föreningens 60-års jubiléum på Vasa Övningsskola. Föreläsare vid tillfället var Överträdgårdsmästare Ude Drude, känd från Trädgårdsradion, och Trädgårdsmästare Marketta Sipponen från Helsingfors Biodynamiska förening. Kvällsfesten hölls i Restaurang Ernst kabinett. Arvid Gillberg och Gösta Hellman hedrades med föreningens bordsstandar. Diskussionen var livlig under festen – 10-års mellanrum mellan jubiléerna ger perspektiv på näringen och trädgårdsfrågor diskuterades livligt ända in på småtimmarna.

Föreningen fick mottaga en donation från Maiju o Yrjö Rikalas trädgårdsfond. Yrjö Rikala hade studerat till Trädgårdsmästare i Ejsnäs Trädgårdsinstitut i Gustafsro 1905, så trädgårdsskolningen i Vasa har gamla anor.

En höstutfärd till ”Finland blomstrar” utställningen i Helsingfors, som varade i två dagar, gjordes i september samma år. I programmet ingick också bl.a. ett besök på Schetelig Ab och ett besök på Överby trädgårds- och lantbruksskolor. Elever från Korsholms trädgårdsskola deltog också i resan, och vi fick se den hittills praktfullaste inhemska utställningen.

Den 20 april 1980 arrangerade föreningen i samarbete med Korsholms lantbruksskola en trädgårdsutställning i trädgårdsskolans lokaliteter. Ett 20-tal företag hade ställt ut sina produkter i skolans arbetshall, både blomsterodlare och andra i branschen var representerade. Ca. 2000 personer besökte utställningen och skolans växthus. Trädgårdsskolans elever skötte kaffeserveringen, och delvis också lotteriet.

I september ordnades en resa till utställningen ”Åbo blommor”. Resan var ordnad som en ”paketresa” hos Finnair, så man hann med att besöka utställningen på lördag, ett besök på Åbo slott på eftermiddagen och en festmiddag på hotellet samma kväll. På söndagen gjordes ett nytt besök på utställningen och sedan en excursion till Ruohomäkis grönväxtodlingar. Sedan fick resten av dagen tillbringas på egen hand, och hemfärden gick snabbt på Finnairs vingar.

Styrelsen 1981:

Ordförande: Trädgårdsmästare Holger Lassfolk
Viceordf: Trädgårdsmästare Torsten Wikholm
Sekreterare: Stig Ström
Kassör: Tage Nylund
Ledamöter: Saga Wiik
Elsie Asplund
Erik Vikström

Trädgårdsutställning ordnades i samarbete med Trädgårdsskolan vid Korsholms skolor i Gamla Vasa, där flera blomsterhandlare, odlare, och affärer med anknytning till trädgårdsbranschen ställt ut sina alster. Överskottet från utställningen delades så att trädgårdsföreningen fick ca 1/3 och Trädgårdsskolan 2/3.

Under året har de mångåriga och bemärkta medlemmarna Frans Ragnar Lindroos och Saga Wiik gått ur tiden.

Styrelsen 1982:

Ordförande: Trädgårdsmästare Holger Lassfolk
Viceordf: Trädgårdsmästare Torsten Wikholm
Sekreterare: Stig Ström
Kassör: Christer Finne
Ledamöter: Solveig Hagroos
Elsie Asplund
Erik Vikström

För tredje året i rad ordnades en trädgårdsdag tillsammans med Trädgårdsskolan vid Korsholms skolor med öppet hus och utställningar. Snittblommor, binderier och annat intressant fanns utställt. I tävlingen "Ett intimt bord för två" deltog 8 blomsterhandlare, och antalet givna röster var 972. Förfrågningar angående trädgårdsodling besvarades av några av föreningens trädgårdsmästare. Ca 1 200 personer besökte utställningen.

En resa till Sverige och Norge företogs i slutet av juli. På resan som lockat 38 medlemmar besöktes bl.a Mo i Rana, Statens Gartnerskole i Levanger, Kvithamar Försöksstation i Stjørdal och Nidaresdomen i Trondheim. Hemfärden gick via Tenforssen och Åreskutan och en i allt lyckad resa var till ända.

En resa till trädgårdutställningen i Jyväskylä lockade 20 medlemmar samt 8 elever från Trädgårdsskolan.

Styrelsen 1983-1985:

Ordförande: Trädgårdsmästare Holger Lassfolk
Viceordf: Trädgårdsmästare Torsten Wikholm
Sekreterare: Stig Ström
Kassör: Christer Finne
Ledamöter: Solveig Hagfors
Elsie Asplund
Erik Vikström

Trädgårdsdagen ordnades i samarbete med Trädgårdsskolan och besöktes av ca 1600 personer.

Sommarresan detta år företogs till Östra Finland i slutet av juli. Första natten tillbringades i Kuopio, och därifrån fortsatte resan till bl.a. Ortodoxa kyrkomuséet, Bomba-huset samt ett

hembygdsmuseum. Slutpunkt för andra dagen blev Lieksa där övernattnig skedde. På söndag morgon fortsatte färden till Valamo kloster i Heinävesi, varefter vi steg på insjöängaren Heino vid Karvio kanal, för en vilsam färd i det härliga sommarvädret genom ett av Finlands vackraste insjölandskap med ändpunkt i Nyslott där övernattnig skedde. Följande morgon besöktes Olofsborg och färden fortsatte till Taavetti där Ansari Oy:s växthusanläggning besöktes. Dagens slutetapp var St.Michel där sista övernattnigen skedde. Ett vaxkabinett besöktes utanför staden innan vi vände hemåt trötta och nöjda med den givande resan som hade lockat 31 personer.

1984 års trädgårdsdag arrangerades som brukligt i samarbete med trädgårdsskolan och besöktes av ca. 1 600 personer.

Den mångårige medlemmen Seppo Ortela gick hastigt bort.

Trädgårdsdagen 1985 i samarbete med Trädgårdsskolan, var om möjligt ännu mer lyckad än sina föregångare och besöktes av 2 672 personer.

Styrelsen 1986-1988:

Ordförande: Trädgårdsmästare Holger Lassfolk
Viceordf: Trädgårdsmästare Torsten Wikholm
Sekreterare: Stig Ström
Kassör: Christer Finne
Ledamöter: Birgitta Hakala
Elsie Asplund
Erik Vikström

Årets trädgårdsdagar som traditionsenligt ordnas i samarbete med Trädgårdsskolan hölls den 26-27 april 1986. Satsningen på två öppethållningsdagar visade sig mycket lyckad med utjämnad publik tillströmmning. Publiken uppgick till 3 200 personer, vilket är nytt besöksrekord.

Hela 33 utställare deltog, varav 4 handelsträdgårdar.

För att lösa tvisten om vilket odlingsätt som ger de mest välsmakande tomaterna, anordnades en provsmakning för publiken. Provsmakningen utfördes i ett s.k. blindtest, där 1062 personer deltog. 562 personer föredrog biodynamiskt odlade, 404 personer de i stenudd odlade och 132 personer kunde inte avgöra vilken som var bättre, alltså kunde inget entydigt svar erhållas. I sommarresan till Järna-området som ordnades i samarbete med Österbottens biodynamiska förening deltog 20 av föreningens medlemmar.

Styrelsen 1989:

Ordförande: Trädgårdsmästare Holger Lassfolk
Viceordf: Trädgårdsmästare Torsten Wikholm
Sekreterare: Stig Ström
Kassör: Inger Norrgård
Ledamöter: Birgitta Hakala
Helge Hedström
Erik Vikström

”Föreningens 70-års jubiléum firades den 19 mars 1989 i Arbetets Vänners lokal i Vasa. I den högtidliga dagsfesten deltog ca 50 pers. Ordförande Holger Lassfolk hälsade festdeltagarna hjärtligt välkomna. Landskapsarkitekt Christine Bonn, Vasaflicka som återbördats till

hembygden efter 4-års studier i Norge, inledde med ett föredrag om landskapsarkitektur, ett relativt nytt begrepp som tangerar vår miljö och vår verklighet på många sätt.

Efter en kaffepaus fortsatte hon med ett föredrag om restaurering av gammal stadsbebyggelse, genom att låta natur och kultur samarbeta. Föredraget som beledsagades med musik och egenhändigt tagna bildexempel från äldre stadsmiljöer runtom i Europa, blev mycket uppskattat.

Ordförande Holger Lassfolk välkomnade deltagarna i kvällsfesten på hotell Central. I sitt anförande berörde han trädgårdsodlingens nuvarande situation och gav i en framtidsvision tips om möjligheter till utveckling och förnyelse. Sekreteraren föredrog en av honom uppgjord historik över föreningens 70-åriga verksamhet, och man kunde konstatera att verksamheten varit livlig och mångsidig under de gångna åren.

Föreningen hedrade Arvid Gilberg, Gösta Hellman, Bernhard Hellman och Nils Villgren genom att utnämna dem till hedersmedlemmar som tack för mångårigt arbete föreningen till fromma. Trädgårdskonsulent Inger Fontell framträdde som representant för Svenska Trädgårdsförbundet och tilldelade Torsten Vikholm förbundets hederstecken: Den gyllene spaden.

Den vördiga jubileumsfesten avslutades med gemensam supé.

Stig Ström
Skr.”

Föreningens sommarresa som lockade 22 deltagare, gick detta år till Leningrad. Nedan följer det som Holger Lassfolk nedtecknat:

Annars hade vi en mycket trevlig resa till Leningrad. Många nya intryck, både positiva och negativa. Till de positiva kan väl räknas: Botaniska trädgården, guldtungda katedraler, glittrande springbrunnar, utflykt med bärplansbåt m.m. Till de negativa sidorna, som ju egentligen bara är pittoreska inslag för dem som får resa därifrån, hörde väl svartabörs handeln, varubristen i ryska butiker, och det utbredda systemet med mutor.

Vi kom också lyckligt hem igen, om vi bortser från vissa kaviar förluster och magbesvär. Betyget för vår finländska guide måste bli: ”Ypperlig” och det samma gäller också den ”ryska Lena”.

Styrelsen 1990:

Ordförande: Trädgårdsmästare Holger Lassfolk
Viceordf: Trädgårdsmästare Torsten Wikholm
Sekreterare: Stig Ström
Kassör: Mikael Maars
Ledamöter: Birgitta Hakala
Helge Hedström
Erik Vikström

Styrelsen 1991:

Ordförande: Trädgårdsmästare Holger Lassfolk
Viceordf: Trädgårdsmästare Torsten Wikholm
Sekreterare: Stig Ström
Kassör: Mikael Maars
Ledamöter: Bernice Hedström
Helge Hedström
Erik Vikström

Föreningens beslut att ordna en kurs i beskärning av buskar och fruktträd visade sig vara en välbedömd satsning, då hela 45 personer deltog i tillställningen. Som kursledare fungerade trädgårdsmästare Jörgen Wickman. Kursen inleddes med en två timmars teoretisk genomgång i trädgårdsskolans klassrum, och följdes av demonstration i husmodersskolans trädgård där svartvinbärsbuskar beskars och sedan beskärning av äppelträd hos Fritz Jakobsson. Bieffekten blev att 8 deltagare ville bli medlemmar i vår förening.

Styrelsen 1992:

Ordförande: Trädgårdsmästare Holger Lassfolk
Viceordf: Trädgårdsmästare Kaj Löfvik
Sekreterare: Stig Ström
Kassör: Mikael Maars
Ledamöter: Helge Hedström
Erik Vikström
Hildur Möuts

Styrelsen 1993:

Ordförande: Trädgårdsmästare Kaj Löfvik
Viceordf: Trädgårdsmästare Holger Lassfolk
Sekreterare: Inger Westerlund
Kassör: Mikael Maars
Ledamöter: Helge Hedström
Erik Vikström
Hildur Möuts

I anslutning till årsmötet höll professor Ralf Norrman ett inträngande och med humor kryddat föredrag om följderna för olika näringsgrenar och i synnerhet för trädgårdsnäringen av Finlands anslutning till EG. Föredraget gav upphov till en lång och livlig debatt som gav vid handen att EG hade fått anhängare bland årsmötesdeltagarna.

Styrelsen 1994 -1996:

Ordförande: Trädgårdsmästare Kaj Löfvik
Viceordf: Erik Vikström
Sekreterare: Inger Westerlund
Kassör: Mikael Maars
Ledamöter: Helge Hedström
Holger Lassfolk
Bernice Holm

På den nationella trädgårdsdagen den 24.5.1996 ordnades för första gången i föreningens historia en plantbytarkväll vid Korsholms skolors trädgårdsavdelning i Gamla Vasa. Ca 15 personer kom samman och bytte plantor med varandra och knöt kontakter inför den kommande sommaren.

Styrelsen 1997:

Ordförande: Trädgårdsmästare Kaj Löfvik
Viceordf: Erik Vikström
Sekreterare: Iris Rönnholm

Kassör: Mikael Maars
Ledamöter: Mattias Rönnqvist
Holger Lassfolk
Bernice Holm

Styrelsen 1998:

Ordförande: Trädgårdsmästare Kaj Löfvik
Viceordf: Erik Vikström
Sekreterare: Iris Rönnholm
Kassör: Mikael Maars
Ledamöter: Holger Lassfolk
Mattias Rönnqvist
Doris Kuni

Styrelsen 1999:

Ordförande: Trädgårdsmästare Kaj Löfvik
Viceordf: Erik Vikström
Sekreterare: Iris Rönnholm
Kassör: Mikael Maars
Ledamöter: Holger Lassfolk
Inga-Britt Stenback
Doris Kuni

År 1999 fyllde trädgårdsföreningen 80 år. Detta uppmärksammades av stiftelsen Rikola med en donation på 5000 mk. Ingen fest hölls i anknnytning till "födelsedagen".

Styrelsen 2000:

Ordförande: Trädgårdsmästare Kaj Löfvik
Viceordf: Erik Vikström
Sekreterare: Iris Rönnholm
Kassör: Ragnar Löfvik
Ledamöter: Holger Lassfolk
Inga-Britt Stenback
Doris Kuni

Den tidigare ordföranden och mångåriga styrelsemedlemmen Holger Lassfolk försvann till havs den 14.7.2000. Föreningen saknar sin bortgångne vän. Också Olof Kuni, en aktiv medlem gick bort detta år.

Föreningen gjorde en utfärd till Janhuan Orkidéaranta i Nystad där vi fick beundra alla de många och fina orkidéer som fanns där. Efter en lunch i Nystad fortsatte vi till Åbo botaniska trädgård. I Åbo hade vi väntat att få träffa Aarno Kasvi som guide, men fick i stället nöja oss med en mycket trevlig, men ack så finsk guide.

Vi besökte också Bengt Brors trädgård i Solf, var på en utflykt till Iris Rönnholm och hennes rosor vid Karperö fjärden, samt hann stifta bekantskap med både hus och trädgård vid det gamla glasbruket i Grönvik. Man kan säga att vi hade en aktiv sommar.

Styrelsen 2001:

Ordförande: Trädgårdsmästare Kaj Löfvik
Viceordf: Erik Vikström
Sekreterare: Iris Rönnholm

Kassör: Ragnar Löfvik
Ledamöter: Karl Lundström
Inga-Britt Stenback
Doris Kuni

En resa till trädgårdsmässan i Sollentuna ordnades i mars, och i juni bar det av till Mustila Arboretum utanför Kouvola. Eftersom juli-programmen rönt så stort intresse, så beökte vi först Gardmans plantskola i Sundom och fortsatte sedan till paret Höglunds vackra trädgård. Ett besök i Dammbrunsparken i hållande regn, under ledning av stadsträdgårdsmästare Kalevi Paakki ingick också i årets program, och så naturligtvis plantbyte, både vår och höst.

Styrelsen 2002:

Ordförande: Gunilla Rönnholm
Viceordf: Carl-Erik Westerholm (suppleant)
Sekreterare: Ann Stenman
Kassör: Ragnar Löfvik
Ledamöter: Erik Wikström
Johan Grägg
Inga-Britt Stenback
Doris Kuni

Trädgårdsmässan i Tammerfors besöktes i april av ca 40 personer från föreningen. Plantbytarkvällarna lockade också som vanligt ett stort antal intresserade. En trädgårdsutflykt till Damaris Nykops fina trädgård i Malax i slutet av juni lockade ca. 50 intresserade besökare, vilket torde vara rekord för dessa "hembesök". Detta år har ju varit rosens år, så Tammerfors blev målet en andra gång detta år, då vi besökte Hatanpää trädgård i augusti för att beundra deras rosor. Julfesten gick av stapel den 22 november, denna gång på Soldathemmet vid Kaserntorget.

Styrelsen 2003:

Ordförande: Gunilla Rönnholm
Viceordf: Carl-Erik Westerholm
Sekreterare: Ann Stenman
Kassör: Ragnar Löfvik
Ledamöter: Johan Grägg
Inga-Britt Stenback
Gunilla Wester-Lehto

Fastän det gått nästan 90 år sedan föreningen grundades så är en stor del av verksamheten och problemen liknande då som nu, men vi kanske har ett större utbud av växter att välja mellan än det fanns tidigare. Men sorkar finns det nu som då och ibland regnar det för lite, och ibland för mycket.

Om du är intresserad av att bli medlem i vår förening kan du kontakta:

Sekr. Ann Stenman tel: 3460630 eller
Ordf. Gunilla Rönnholm tel: 050-5906153